

Information om Coronasituationen

Kära församling!

Som ni alla vet så har spridningen av Coronaviruset ökat i Sverige den senaste veckan. Regeringen har därför förbjudit folksamlingar över 500 personer. Vi vill självklart bidra till att stoppa denna spridning i samhället på alla sätt vi kan. Men beslutet att kunna samlas som församling berör alltså inte oss i nuläget. Vi kommer därför att fira gudstjänst med tillhörande söndagsskola nu på söndag, dock med följande tydliga instruktioner:

Gudstjänster

- Vi rekommenderar alla som är äldre, har annan sjukdom eller svaghet att stanna hemma.
- Den som har symptom av snuva, hosta, feber eller luftvägsproblem ska stanna hemma.
- Den som har vistats i länder med större utbrott såsom Kina, Hongkong, Sydkorea, Italien, Iran, Österrike eller Spanien i närtid ska stanna hemma. Detta gäller även den som umgåtts senaste tiden med någon som varit i dessa delar av världen.
- Vi kommer inte att ha någon servering efter gudstjänsten.
- Vi tar inte i hand utan hälsar på varandra på annat sätt.
- Vi påminner alla om att hålla en god handhygien.

Webbsändning

Vi har också beslutat att sända vår gudstjänst via webben på söndag kl 11.00 samt kommande söndagar en tid framöver. Detta för att alla som stannar hemma ska kunna delta och följa med under hela mötet. Klicka på länken nedan för att komma direkt till vår nystartade YouTube-kanal.

https://www.youtube.com/channel/UCxnRyci8px-EliXnEXVcA-A?view_as=subscriber

Övriga samlingar

I övrigt välkomnar vi som vanligt till alla de mindre samlingar vi har i veckorna, inklusive hemgrupper. Dock med samma instruktioner som ovan. Hemgruppledarna avgör från vecka till vecka hur samlingen blir.

Nya direktiv

Vi kommer i enlighet med Romarbrevet 13:1-5 att fortsätta följa utvecklingen och lyssna till myndigheternas instruktioner. Det innebär att vi kan behöva vidta ytterligare åtgärder kommande helger. Vi återkommer då med mer information.

Förbön

Låt oss fortsätta att be för Sverige och världen att detta virus ska läka ut och att människor i denna tid av oro och fruktan vänder sig till Gud! Bara Herren kan vända mörker till ljus. Han är mäktig både att hela och frälsa människor och låta sitt rike utbreda sig mitt i dessa tider!

Vill avsluta med att påminna om Jesu ord i Johannes 14:27 *"Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet."*

Väl mött på söndag, i kyrkan eller via webben!

Guds rika välsignelse till er alla,

Joakim Davidson, styrelsen och församlingstjänargruppen, 2020-03-13